



VROOM AANDENKEN AAN MEJUFFER
JACQUELINE JANSSENS

Lid van de H Kindsheid
Lid van de Eucharistische Kruistocht, Vremde

geboren te Mortsel, de 12 september 1949, overleden
te Boechout tengevolge van een smartelijk ongeval,
de 6 januari 1960.

3 Koningen trokken naar Bethlehém om de kleine Jezus hun offergaven goud, wierook en myrrhe te brengen. Geleid door de ster vonden ze hun Koning. Op deze Driekoningendag ging Jacqueline ook naar Jezus. Zacht wenkte haar de ster der 3 koningen - ook zij verliet haar huis en ging op stap verkleed als koning - zij bracht geen offer van goud of myrrhe, maar het offer van haar leven. Ook zij vond haar Jezus! En Hij heeft dat offer aanvaard en riep haar zachtjes van uit haar spel naar de prachtige hemelzalen waar zij belandde in haar «kleedje van Driekoningen». En nu is ze voor eeuwig bij haar lieve Jezus.

Liefste Vake, zusje en grootvâ, voor U is het zeker heel pijnlijk dat ik die Driekoningen-avond niet meer thuisgekomen ben... maar de Driekoningen-ster bleef voor mij stilstaan boven het eeuwige Vaderhuis... en dàr ben ik dan binnengetreden... en 't is er zo goed. 't Is dàr dat ik op U wacht. 't Is dàr dat ook gijeens moet aanlanden. Intussen bid ik de kleine Jezus dat Hij U, liefste Vake, zou helpen en troosten.

Blijf veel houden van de kleine Jezus, zoals ik ook er veel van hield.