



Dankbare herinnering aan

Julia JANSSENS

Lid van het St.-Ceciliakoor -Vremde

Weduwe van Louis WYNEN

Zij werd geboren te Vremde op 1 april 1914 en overleed te Boechout in het R.V.T. St.-Mathildis op 19 oktober 1997, begeleid en gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Als je in je levensstrijd
Warmte om je hebt gespreid
Als je iemand die daar treurt
Hebt gehoord en opgebeurd
Als je hielp waar het kon
Aan wat warmte en wat zon
Als je een goed voorbeeld geeft
Dan heb je niet voor niets geleefd.

Haar kinderen en kleinzonen,
danken U oprecht voor uw gebed en uw medeleven.

Heel speciaal danken zij de directie en al het personeel van
het R.V.T. St.-Mathildis voor hun liefdevolle zorgen.