

Dankbare herinnering aan

Ludovicus JANSSENS

Oudstrijder 1940 - 1945

echtgenoot van

Louisa Baeten

geboren te Vremde op 3 april 1911 en rustig

in de Heer ontslapen op 2 oktober 1986 in het

H. Hartziekenhuis te Lier, gesterkt door het

Sacrament van de zieken en de Pauselijke zegen.

De familie dankt de Dokters en het verplegend personeel van het H. Hartziekenhuis, en het wit-gele kruis voor hun goede zorgen ook vrienden en kennissen voor hun gebed en medevoelen.

Wij geven thans aan God terug wat Hij ons in zijn liefde schonk.

Een Christelijke deugdzame en eenvoudige vader, vervuld van liefde voor vrouw en kinderen die voor hem alles betekenden in 't leven.

De laatste jaren van zijn leven waren getekend door ziekten en lijden. Maar toch doet zijn afscheid zo'n pijn.

Er is nu een lege plaats in onze warme 't huis, want bij iedere thuiskomst dan was vader daar. Hij droeg de adel van het boerenleven, een mild hart naar de mensen toe.

Dankbaar om het wonder van de natuur, blij om de frisse lente, weemoedig met de herfst, zo beleefde hij ieder seizoen.

Stilaan werd vaders krampachtig grijpen een tastend zoeken in aanvaarding van wat af was.

Wij danken God voor zulk een goeden vader, voor wat hij voor ons is geweest, een goede echtgenoot, geliefde vader en grootvader.

Begr. J. Van den Bogaert - Lier - 480 15 78