



Dit weze een vroom aandenken aan
de Heer

MAURICE J A N S S E N S

Sekretaris en medestichter
van de Boechoutse Biljartfederatie

Feestbestuurder en medestichter
van de Biljartclub "XII Apostelen"

echtgenoot van Mevrouw Josepha PAUWELS

geboren te Antwerpen, op 21 mei 1909 en er
overleden, op 28 april 1977

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.

Het is lente, er is zon, er is vreugde. Het
leven draait op volle toeren. Relaties, vrien-
den, er is nog zoveel te doen! En plots
wordt alles stil, heel stil. Onverwacht.

Als echtgenoten hadden wij mekaar nog zoveel
te vertellen. Vrienden hadden graag afscheid
genomen... want Maurice had vele vrienden.
Het was nu eenmaal zijn werk... een beetje
"kleur" te brengen in het leven.

Wij vinden geen woorden om onze pijn uit
te spreken. En toch... diep in ons weten en
geloven wij dat het voor hem nu volop lente
is; voor hem is er zon, Maurice leeft in de

onverwoestbare vreugde. Want de goede Vader
draagt hem in Zijn liefdevolle hand. Midden
onze droefheid kunnen wij dit mysterie zo
moeilijk begrijpen. Toch willen wij God dan-
ken omdat Hij een lieve echtgenoot, een goede
vriend voor altijd heeft thuis gebracht in Zijn
eeuwige liefde.

Mevrouw Maurice JANSSENS,
geboren Josepha PAUWELS,

De Families JANSSENS en PAUWELS

danken U voor uw troostende bliken
van deelneming.