

ZIJ WAS ONS ZO NABIJ EN ZO DIERBAAR.



GEDENKEN WIJ IN ONS GEBED

MEVROUW

Rosa JANSSENS

Echtgenote van de Heer

Fik AERTS

geboren te Vremde op 12 oktober 1923

en overleden te Antwerpen op 10 november 1975

Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken

Wij zullen u missen, Moeke, want gij waart alles voor ons : gij waart de schoot die ons droeg, tot twaalf maal toe, het hart dat ons omsloot, de warmte die ons deed leven, de moed die ons vooruit hielp. Gij waart zo goed voor ons en voor vele vrienden. Met angst volgden wij uw onverbiddelijke ziekte. Hoe hebt gij er tegen gevochten... want er stak zo een diepe levenswil in u : gij hield van het leven, van de natuur waarmee gij als kind van den buiten zo innig verbonden zijt gebleven ; gij hield van de bloemen en van de bomen in hun gouden herfstkleuren. Gij hield van ons allen. Een vriendelijk woord, een gulle lach : gij waart er zo gelukkig mee. En alles deed gij wat u mogelijk was om anderen een plezier te doen, om hen gelukkig te zien. Heb dank, Moeke, voor zoveel goedheid.

Nu zijt gij ons ontnomen. Wij verstaan het mysterie van dit nog zo vroege sterven niet. Wij hoopten u nog vele jaren onder ons te hobben, nu het werk verminderde en u meer

rust kon genieten. Wij verstaan het niet, maar diep in ons hart leeft de hoop dat niets van uw schoon en hard leven en werken zal verloren gaan, en dat, wat gij gedaan hebt, wat gij geweest zijt, ons zal blijven voor het leven. In ons leeft de hoop dat gij nu, in alles waarin gij goed en groot zijt geweest, tot ons zult blijven spreken. Uw naam, MOEKE, zullen wij levend in ons midden houden.



Wij danken alle mensen om hun meevoelen in de pijn van deze scheiding
Viktor AERTS, kinderen, schoonkinderen,
kleinkinderen en familieleden

Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het
eeuwig licht haar verschijne
dat zij ruste in vrede.

2510 Mortsel, Abelenstraat 42.

L. Van Kuyk-Van Loock, begrafenissen. Merksem
Van Straelenlei 13

Tel. 45.80.48