



Dit weze een herinnering aan het schone
leven van

Mijnheer

Antoon August Damiaan

JESPERS

Weduwnaar van

Mevrouw Maria Theresia MARYNISSEN

Ere-Koster van de Parochie St.-Jozef
Mortsel-Boechout

Vereremerk met het gouden
St.-Romboutskruis

en Orde van Verdienste,
en verschillende burgerlijke eretekens

Geboren te Baarle-Hertog, 26 september 1892,
en zeer godvruchtig overleden te Edegem
(Immaculata) op 7 juli 1972, gesterkt door de
HH. Sakramenten.

Hij leefde uit geloof — hij kon niet anders
leven — omdat hij geloofde. Wat hij bij zijn
Noordkempische haard had ingeademd, dat
ademde hij uit, dat sprak hij, dat werkte hij
uit. Zo was zijn persoon.

En zijn werk... zijn groot gezin werd inge-
leid in dezelfde geloofsprincipes; elk kind
verzwaarde de last — o God, in oorlogs-
tijd! — maar vergrootte zijn rijkdom — de
uitstraling van zijn zielenadel werd door zijn
kroost vertienvoudigd...

Op de Lierse Steenweg werd een nieuw ker-
kelijk gezin gesticht. Heerroom nodigde hem
uit te komen helpen; hij aarzelde geen
ogenblik van zichzelf en heel zijn gezin ten
dienste te stellen van kerk en parochie. De
bouw, de luister en de dienst van Gods huis
werd zijn tweede ideaal; dat zijn zoon dit
werk zou voortzetten werd zijn laatste eer en
trots. Want toen Heerroom ten hemel ging,
hoorde ook hij het kloppen van de Meester.
Hij was gereed, maar mocht nog ervaren hoe
hij in zijn krankheid bemind werd...

Dierbare kinderen, kleinkinderen en verwan-
ten, mijn taak is af. De Heer roept mij naar
zijn huis, waar ook moeder reeds lange tijd
is. Niets kan ons scheiden van Jezus-Christus,
dus ook niet van elkaar; gaat voort op
de wegen die wij hebben aangewezen. Zij
leiden naar een eeuwig samenzijn.

Eerwaarde zusters en neven, ik mag rekenen
op uw gebeden en memento bij het altaar
des Heren.

Geachte vrienden en medeparochianen, bidt
voor mij, gedenkt dat mijn werk uw gebeden
heeft gediend.



De Familie dankt voor
de Kristelijke deelneming.

Begravenissen Firma ibens

Van Dyckstraat 10, Mortsel - Tel. 49.81.23