

Waakt en bidt, want gij kent dag noch uur.



Dit weze een vroom aandenken aan

DE HEER

Karel JEURIS

geboren te Boechout, 3 juli 1903 en aldaar
kortstondig overleden, 13 juni 1966.

**Voorzien van de Troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.**

—

Karel was 'n sympatieke, ronde kereel ; iemand wiens gezelschap door iedereen op prijs werd gesteld ; liefhebber van gezonde sport, altijd jong van hart.

Maar ook 'n man met 'n warm en meevolend hart : altijd bereid om te helpen. Heeft hij er niet alles voor over gehad om voor z'n zuster en schoonbroeder de laatste levensjaren nog aangenaam en draagbaar te maken, ondanks ziekte en ongemakken.

Gij liefste zuster, die als een moeder voor mij was, en dierbaren, die ik hier achterlaat : help en begrijp elkander, want dat alleen is het waarachtige bewijs van echt kristen-zijn : de ware liefde en goedheid voor elkaar heeft eeuwigheidswaarde.

«Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen, docht het wordt hernieuwd voor alle eeuwigheid bij U». (Prefatie Overledenen).

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De families JEURIS en KEERSMAEKERS

danken voor de blijken van deelneming in
het zwaar verlies dat hen treft.

Begrafenissen Celis, Boechout - Tel. 51.23.13