

«Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen, doch het wordt hernieuwd voor alle eeuwigheid bij U».



Dit weze een vroom aandenken aan

Mevrouw Philomena JEURIS

weduwe van de Heer Emiel VAN DESSEL

geboren te Boechout op 24 februari 1891
en godvruchtig overleden te Mortsel (Sint
Jozefkliniek) op 11 oktober 1969 voorzien
van de Troostmiddelen onzer Moeder de
H. Kerk.

Juist dat moeder zo goed van haar welverdiende rust kon genieten, heeft God haar tot zich geroepen. Met eenvoudig en oprecht geloof heeft ze geleefd en is ze ook gestorven, alles aanvaardend uit Gods Vaderhanden en vol dankbaarheid voor de geringste blijk van liefde aan haar of haar dierbaren bewezen. Daarom mogen we zeker zijn dat haar loon in de hemel groot zal zijn. God loont hen die hem liefhebben.

Bemide kinderen en kleinkinderen ik dank U voor de schone oude dag die ik bij U mocht beleven. Gij waart allen zo goed voor mij. Graag had ik nog bij U gebleven.

Familieleden en vrienden blijf mij gedenken in uw gebeden en moge God U zegene en beware ! Vanuit de hemel blijf ik aan U denken. Onze liefde blijft voor eeuwig, nu onzichtbaar, maar toch levens-echt in Christus.

DE FAMILIE DANKT !