



*'t Is goed in 't eigen hert te kijken  
Nog even voor het slapen gaan  
Of ik van dageraad tot avond  
Geen enkel hert heb zeer gedaan.  
Alice Nahon.*

**Omringd door de liefde van ons allen, namen wij afscheid van**

## **Anna JOLY**

*Lid van de K.A.V.*

**Weduwe van Pierre VAN DER HEYDEN**

**Zij werd geboren te Hove op 1 oktober 1920 en overleed  
te Lier in het St.-Elisabethziekenhuis op 16 oktober 1994,  
begeleid en gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.**

**De plechtige uitvaartliturgie waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats  
op VRIJDAG 21 OKTOBER 1994, om 11.15 uur, in de parochiekerk van St.-Bavo  
te Boechout.**

**Samenkomst in de kerk.**

**De teraardebestelling geschiedt in de familiegrond op de begraafplaats van Boechout.**

2530 Boechout, Alexander Franckstraat 47.  
2160 Wommelgem, Hofstraat 34.  
2530 Boechout, De Lochtlaan 4.  
2550 Kontich, Abelenlaan 19.