

*En toen de avond kwam
sprak Jezus*

*"Kom laat ons varen
naar de andere oever"*

Dankbare herinnering aan

Frans JOOSSEN

Werknemer op rust van de N.M.B.S.

Echtgenoot van
Alice VAN den BRANDE

Hij werd geboren te Begijnendijk op
3 januari 1925 en overleed plots
te Boechout op 23 oktober 1995,
begeleid en gesterkt door
de gebeden van de H. Kerk.

Zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinzonen,
danken U voor uw gebed en uw
medeleven in deze pijnlijke dagen
van afscheid nemen.

Liefste echtgenote, lieve kinderen en
kleinkinderen, droog nu uw tranen en
wees moedig. Mijn liefde voor U allen
sterft niet bij mijn heengaan, maar
zal u het verdere leven vergezellen.
Dank voor uw liefde, voor uw zorg
en uw steun. Ikzelf had me geen mooier
heengaan kunnen dromen.

Vergeet vooral de mooie dagen niet
die wij samen mochten beleven in
wel en wee.

Neem nu jezelf in handen, vul je hoofd
met blijde gedachten en je zal zien,
alles komt weer goed.