



Dankbare herinnering aan het leven en sterven
in ons midden van

Mevrouw

ANNA KEERSMAEKERS

Lid van K.A.V. - K.V.L.V.

**echtgenote van
de Heer Constant VAN ANTENAEKEN**

geboren te Boechout, op 16 oktober 1913 en
overleden te Mortsel, in het A.Z. Sint-Jozef,
op 28 februari 1983, begeleid door de gebeden
van de H. Kerk.

—
Dierbare echtgenoot, de Heer heeft mij uit
mijn lijden verlost. Dank U voor uw lieve
zorgen waarmee ge me hebt omringd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ook gij
hebt mij steeds met veel liefde omringd.
Moge de Heer uw onderlinge verbondenheid
blijven zegenen. Mijn plaats zal voortaan
ledig zijn. Blijf vader omringen met een grote
genegenheid en vergeet mij niet in uw gebeden.

Aan familie en vrienden tot weerziens.

De Heer Constant VAN ANTENAEKEN,

Luc en Maria
SCHOEPEN - VAN ANTENAEKEN,

Paul en Lilliane
THYS - VAN ANTENAEKEN,

Willy en Magda
VAN ANTENAEKEN - GEERAERTS,

Dirk en Rita
VAN DEN BRANDE - VAN ANTENAEKEN,

danken U voor uw troostende blijken
van deelneming.

Begravenissen Celis / Goossens - Boechout
Tel. 449.68.61 Tel. 455.23.13