



Dankbaar aandenken aan

Jan Keersmaekers

Levenspartner van Liliane Lurkin

boekhouder ° 16 november 1941 † 30 augustus 2016.



Met dank voor uw
troostende blikken van medeleven.

Nooit meer zal je door de tuin lopen,
waar iedere bloem en iedere plant,
getuigde van je zorgende hand.
Nu ging de hemeltuin voor je open.

Nooit meer zal je een verhaal vertellen,
niet tegen mij of over jou,
de stilte waar ik niet van hou.
Jouw stem blijft ons vergezellen.

Nooit meer zal je dieren groeten,
een aai, een klopje of wat hooi
jij maakte de wereld mooi.
De hemel wil je nu ontmoeten.

Vrij naar 'Vader' van Nel Benschop