

O Kruis, onze enige hoop.



TOT VROOM AANDENKEN AAN
JOZEF KEERSMAEKERS

Lid van de Bond van het H. Hart,

Lid van de B.J.B.

geboren te Boechout op 28 September 1932 en aan de liefde der zijnen ontvallen te Mechelen op

5 Juni 1954,

na vooraf gesterkt te zijn door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, en de Apostolische Zegen "In Articulo Mortis".

Als een echte kristene jongen ging hij 's morgens van de dag dat zijn so.datenleven begon, de sterkende en heiligende sacramenten van Biecht en Kommunie ontvangen. En voor hij zijn thuis verliet, boog hij voor Vader en Moeder: « Een kruiske als 't U belieft ». Zo moest hij niet bang zijn voor de gevaren, ook in de kazerne zou hij rein van ziele blijven.

Onverwacht maar niet onvoorbereid oogste de Heer hem als een rijke vrucht voor Zijne Hemelse glorie. Getekend met het kruis deed hij zijn laatste reis naar 't eeuwig Vaderhuis. Tussen hun tranen heen kijken zijn ouders naar 't kruiske op zijn voorhoofd geprent, dat hem nu troost en verlossing bracht. O gelukkig kristen mens die op dit teken hopen mag.

« Dank! » Vader en Moeder voor al uw zorgen, dank vooral voor uw laatste zegen. Mijn broers, dat blijft voor ons de schoonste erfenis, het kruiske onzer ouders. Vergeet dat nooit!

Met mijn kleine zus welke ik in de Hemel ben gaan vervoegen zullen wij uwe voorsprekers zijn bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef!

Moeder van Barmhartigheid, bid voor mij.

H. Jozef, mijn patroon en patroon van de parochie, bid voor mij.



De Familjen Keersmaekers, Van Hove, Bosschaerts
en Vats,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming die U betuigde bij het heengaan van hun dierbare zoon, broeder, kleinzoon, neef en bloedverwant.