



Dankbaar voor zijn lang leven onder ons,  
hebben wij in zijn 100ste levensjaar afscheid genomen van

## Jules Keersmaekers

Weduwnaar van Josepha Vluymans

Hij werd geboren te Boechout op 18 december 1905 en  
is aldaar rustig van ons heengegaan in het R.V.T. St.-Matildis  
op 25 februari 2005, gesterkt door de Ziekenzalving.

De plechtige eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
heeft plaats op **zaterdag 5 maart 2005, om 9.30 uur**,  
in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting in de familiekerlder  
op de begraafplaats van Lier-Kloosterheide.

De gebedswake zal gehouden worden op **vrijdag 4 maart 2005 om 20 uur**,  
in de Kapel van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout, Sportveldlaan 25,  
Waarna er gelegenheid is tot het brengen van een laatste groet.

*Bloemen noch kransen.*

Rouwadres:  
Maria Keersmaekers - Crollet,  
Zilverenhoek 20 - 2530 Boechout.