



Weest bereid (Luc 12.40)

Gedenk in uw gebed, H. Mis en Communie, de ziel van
ons dochterke en zusje

MARIA KEERSMAEKERS

Lid van den E. K. het genootschap van de H. Kindsheid. Hulprondeleidster der jong-gidsen, 10 e groep Sint Lutgardis.

Geboren te Boechout den 22 October 1934 en naar het Eeuwig Vaderhuis weergzkeerd op 23 Juni 1947, gesterkt door de Genade middelen onzer Moeder de H. Kerk, en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis,

Er zullen heilige kinderen zijn door de veelvuldige en welbenutte H. Communie (Pius IX) Haar leven is daarvan een bewijs. Als kind van Maria liet ze Jezus niet los.

Ze werd Gids. Met de hulp van God en n' ar best vermogen deed ze haar belofte gestand, " Hulpvaardig, een glimlach op de lippen, zelfs in het lijden, zuiver van harte en kuis van lichaam,, (uit het Gidsen gebed) Hare omgeving is beter geworden, omdat zij er geleefd heeft.

"Gheve di al !,, verwezenlijkte ze op korten tijd.

Duurbare Ouders al wat mogelijk was deed ge om me deugdzaam op te voeden, me te bewaren en mijn lijden te verzachten. Het was de schoonste voorbereiding tot mijn eeuwig geluk. Uw offer is niet te vergeefs gebracht. Mijn zes broers wat zijt ge me altijd lief geweest. Ik waak op U.

Beste Gidsenzusjes dank om de vele vreng len van ons zusterschap blijven we trouw.

Mijn goede schoolvriendinnen laat gij ook Jezus niet los.

Dank aan allen di : zo goed zijn g- weest voor mij.

Lief Mitteke slechts een luttel tijd waart Gij aan onze zorgen toevertrouwd en reeds vroeg de Heer U terug. Zie van bij Gods troon op onze zorgen neder en help ons uwe broeders goed te bewaren. Help ons volk.

DE FAMILIE DANKT HARTELIJK