



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

**ANNA KENNES**

WEDUWE VAN DE HEER

**HENRI SMETS**

Geboren te Boechout op 3 december 1905  
en overleden te Mortsel (Sint-Jozefziekenhuis)  
op 14 december 1995,  
gesterkt met het H. Sacrament  
van de Ziekenzalving.

De familie Smets - Kennes dankt U voor Uw blijken van medeleven en Uw gebed.

Een speciale dank aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis en aan de bejaardenhulpsters.

Bomma,

Je was niet groot van stuk  
maar je was groot in je zijn.

Je was een hartelijke, sterke vrouw  
met een groot hart en een diep geloof.

Je lange levenspad liep langs zorgen, verdriet  
maar ook langs eenvoudig geluk.

Je kon genieten van kleine, gewone dingen :  
een bezoekje, een verjaardag, de trouw van een  
kind of kleinkind, de verwachtingen van een achterkleinkind, een kaarsje dat voor iemand brandde, de eerste bloemen na de winter, een kaartje van op vakantie.

Je familie rond de tafel, de ene ploeg aanschuivend na de andere, je wakende oog zorgde dat iedereen zijn beurt kreeg.

Je soms kordaat richting kiezen, deed ons nadenken.

Tevredenheid sierde je.

Je leerde ons wat vriendschap en samenhang betekende.

We voelden ons steeds welkom.

Je bent heengegaan zoals je was :

In stilte en eenvoud, vol vertrouwen in de Heer.

Bomma, je was niet groot van stuk, maar je bent een onvergetelijke vrouw.

We zijn je dankbaar voor je voorbeeld.

Begr. Bob Timmermans & Robbers  
(03) 457.37.37 - Kontich