

O.L. Vrouw Van Lourdes, wees haar
voorspreekster



Bidt voor de ziel van Zaliger

Mevrouw

Dorothea Maria Hendrika KETS

echtgenote van de Heer

Jan Baptist BOGAERTS

*geboren te Lier op 15 november 1927 en
aldaar godvruchtig overleden in het
St.-Elisabeth gasthuis op 24 augustus
1962, voorzien van de H.H. Sakramenten
der stervenden en de Pauselijke zegen.*

Lid van de Bond van het H.Hart, van de
Vrienden van Lourdes en van de vereniging
der Gebrekkigen en Verminkten van
Boechout-Vremde.

Zij was jong, zij hield van het leven. En
het leven was goed voor haar, alles en al-
len rondom haar omvatte zij met genegen
goedheid.

Haar man kon op haar bouwen en ver-
trouwen; haar hart behoorde hem geheel en
al toe.

Toen kwam de ziekte en weldra de dood.

Lieve man, lieve kinderen, ouders, broe-
ders, zusters en vrienden, bedankt voor Uw
vele liefdebetuigingen: zorgen en troost, nu
is het gedaan. God zij geloofd! Ik zal 't U
bij God vergelden.

Zij hield van het schone in deze wereld, nu
mag zij dan genieten van de onvergank-
lijke schoonheid Gods.

Zij verlangde naar goedheid en liefde, nu
mag zij dan gelukkig zijn met de eeuwige
goedheid en liefde van God.

Gaarne nodigde zij dierbare en vrienden
aan haar tafel, nu mag zij dan verblijven
in de eeuwige bruiloftzaal.

Want bij al haar liefde voor het schone
en goede van deze wereld, bleef zij zich
bewust dat het hart van de mens alleen
maar rust kan vinden bij God.

Het was haar grootste geluk om anderen
blij te maken, daarom heeft God haar nu
eeuwig blij gemaakt.

Zij leeft bij God, want voor wie in U
gelooven, o Heer, wordt dit leven alleen
maar veranderd, niet weggenomen.

Haar overgave aan Gods H. Wil, toen
Hij haar jaren lang zwaar beproefde, heeft
haar een stervensuur gegeven, gezegend
boven duizenden.

Gebed: Open haar, o Heer, de deur des
hemels en maak haar in de eeuwige glorie
deelachtig aan de vreugde der heiligen.
Amen.

DE FAMILIE DANKT