



En toen de avond kwam sprak Jezus :  
«Kom laat ons varen naar de andere oever.»  
Marcus IV 35.

Na een leven van eenvoudige goedheid en plichtsvervulling  
is niet onvoorbereid van ons heengegaan

## Jules LAENENS

Bediende op rust van Agfa-Gevaert n.v.  
Lid van de Kon. Harmonie «Boechout 1000»

Weduwnaar van Alice TORFS.

Hij werd geboren te Boechout op 12 oktober 1906 en overleed aldaar  
in het Rusthuis St. Mathildis op 11 april 1991, begeleid en  
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Rouwen om zijn heengaan;

Louis en Diane LAENENS - MADOU,

zijn kinderen,

Els LAENENS,  
Dirk LAENENS,

zijn kleinkinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Willy en José LAENENS - VAN BOECKEL,

zijn neven en nichten,

De families LAENENS, TORFS, VERCAMMEN en BAEKELMANS.

Jeanne VOLCKAERTS - VERELST,

De direktie, personeel en medebewonders van St. Mathildis te Boechout.

Zij nodigen U uit samen met hen God te danken voor zijn leven onder ons tijdens de plechtige  
uitvaartliturgie die plaats heeft op DONDERDAG 18 APRIL 1991, om 10 uur, in de parochiekerk van  
St. Jozef te Mortsel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk, Liersesteenweg 312, vanaf 9.40 uur.

De teraardebestelling geschiedt in de familiegrond op de begraafplaats van Boechout.

Gebedswake in de kerk op woensdag 17 april 1991 om 19.30 uur.

2530 Boechout, Victor Heylenlei 9.

Rouwbeklag : 2170 Merksem, Catershoflaan 101.