

Dankbare herinnering aan

Alfons Laeremans

Werknemer op rust van "S.I.B.P."

Oudstrijder 1940-1945

Lid van Duivenbond "Boechout Vooruit"

Lid van "De Witte Mus"

Echtgenoot van
Jeanne Bruyns

Hij werd geboren te Boechout
op 2 december 1926 en overleed
onverwacht in het H. Hartziekenhuis
te Lier op 30 juni 1999, begeleid
door de gebeden van de H. Kerk.

Zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen danken
U voor uw gebed en uw medeleven.

Lieve echtgenote,
lieve kinderen en kleinkinderen
droog nu uw tranen en wees moedig.
Mijn liefde voor U allen sterft niet bij
mijn heengaan, maar zal u het verdere
leven vergezellen.
Dank voor uw liefde, voor uw zorg,
lkzelf had me geen mooier heen-
gaan kunnen dromen.
Vergeet nooit de blije dagen die
wij samen mochten beleven in wel
en wee.
Neem nu jezelf in handen met moed,
vul je hoofd met blije gedachten
en je zal zien, alles komt weer goed.