



Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar leven onder ons,
hebben wij afscheid genomen van

Jeanne Laeremans

Zij werd geboren te Boechout op 19 september 1930
en overleed aldaar in het R.V.T. Sint-Mathildis
op 9 mei 2007, gesterkt door de Ziekenzalving.

Dit melden u :

Louis (†) en Maria Van der Schraelen - Laeremans, kinderen en kleinkinderen,
John (†) en Jeanne (†) Laeremans - Van Staey en zoon,
Jos (†) en Louisa (†) Horemans - Laeremans, kinderen en kleinkinderen,
Alfons (†) en Jeanne (†) Laeremans - Bruyns, kinderen en kleinkinderen,
Eduard (†) en Amelia Laeremans - Van den Bergh, kinderen en kleinkinderen,
haar zus, schoonzus, neven en nichten,

De familie Laeremans.

*Speciale dank aan de huisarts, de directie en al het personeel
van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout voor de goede en liefdevolle zorgen.*

De plechtige uitvaartliturgie, rond de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **dinsdag 15 mei 2007, om 10 uur**,
in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats van Boechout.

Er is een gebedswake op maandag 14 mei 2007 om 19 uur in de Kapel
van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout, Sportveldlaan 25.

Rouwadres :
Andrea Laeremans,
Frans de Vriendtstraat 36 bus 5 - 2600 Berchem.