



Liefdevol aandenken aan

## Jeanne Laeremans

Zij werd geboren te Boechout op 19 september 1930  
en overleed aldaar in het R.V.T. Sint-Mathildis  
op 9 mei 2007, gesterkt door de Ziekenzalving.

---

De familie dankt u oprecht voor uw  
troostende blijken van medeleven.

'n Beetje

sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje  
en alle beetjes die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelfs ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

*Toon Hermans*