



Jesus, Maria, Joseph.

Hoe gelukkig is die duurzame overledene, allengskens en van verre het uur van scheiden te hebben zien naderen!... Alzoo heeft hij zich bereid om zalig en gerust te sterven. H. Franc. Sal.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

Franciscus Ludovicus LEEMANS

ECHTGENOOT VAN VROUWE

Maria Catharina Van de Wauwer

deelgenoot van den Wekelijkschen Kruisweg:

en Schatbewaarder der kerk van Vremde

geboren te Vremde den 6 Juni 1847 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, 3 October 1902, voorzien van de HH. Sacramenten.

Ik hoop in U, o Heer, en in der eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. Ps. xxx, 2.

Lieve Echtgenoot en teerbemide kinderen, de oneindige goedheid Gods zal tot u neêrkomen, en in uw hart dalen, om het bij te staan en te helpen in de beproeving, bij aldien gij u in hare armen werpt, en u in zijne vaderlijke handen overgeeft. 't Is God die u dien echtgenoot, dien vader schonk. 't Is Hij die hem terug nam en tot zich wederriep.... In der eeuwigheid is het, dat ons gezelschap, door den dood verbroken, zal hersteld worden.

H. Franciscus de Sales.

Gij, *mijn eerste Broeder*, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren. H. Monica

Stervende met het Kruis en het Rozenhoedje in de hand, mocht hij uitroepen met den H. Alphonsus de Liguori: Gij, mijn Jesus! gij zijt mijne liefde! Gij zijt mijne hoop, Maria!

Mijn Jêsus, bermhertigheid! (100 dagen aflaat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 dagen aflaat.)

R.

I.

P.