



Ik ben de Verrijzenis en het Leven

Joan. II-22

50
1951

De Heer en Mevrouw Jos VAN DYCK-MICHIELS en hun kinderen August, Celine, Maria, Frans,
Godelieve, Lutgard, Ludo en Bernadette,
De Heer en Mevrouw Stan VAN DYCK-BATS en hun kinderen Françin, Eddy, Paul en Ria,
De Heer en Mevrouw Gerard DE POOTER-VAN DYCK en hun kinderen Frans, Julia Maria en
Rita,
De Eerwaarde Zuster Liberta, Gasthuiszuster te Lier, in de wereld Maria VAN DYCK,
Juffrouw Florentine VAN DYCK,
Juffrouw Constance VAN DYCK,
De Eerwaarde Heer August VAN DYCK, leraar aan het St.-Pieterscollege te Leuven,
Dokter-Veearts en Mevrouw VAN DYCK-CLAESSENS en hun kinderen Maria, Jan, Frans en
Luc,
De families VAN DYCK en LEMBRECHTS

melden U met volledige onderwerping aan Gods H. Wil dat de Heer bij Zich geroepen heeft de ziel
van hun lieve moeder, grootmoeder, zuster, tante en bloedverwante,

Mevrouw Jozefine LEMBRECHTS

weduwe van de Heer Frans VAN DYCK

Lid van de Bond van het H. Hart, en van verschillende Broederschappen

*geboren te Wommelgem op 16 augustus 1882, en de eeuwige vrede ingegaan, na vroom de
HH. Sacramenten te hebben ontvangen, op 23 mei 1959.*

De plechtige lijkdienst met communiegelegenheid, gevolgd door de begrafenis,
waarop Ued. beleefd wordt uitgenodigd, heeft plaats in de parochiekerk van
Sint-Jan te Vremde, op DONDERDAG 28 mei te 10 uur.

Vereniging aan het sterfhuis, Boomkensstraat 5, Vremde, te 9,15 u.

GEDENK HAAR ZIEL IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN.

Vremde, 23 mei 1959.

Druk. en begrafenis Fr. Janssens. Vremde.