



*BLIJF IN UW VROOM GEBED GEDENKEN
DE ZIEL VAN ZALIGER*

Mevrouw Jozefine LEMBRECHTS
weduwe van de Heer Frans VAN DIJCK

Lid van de Bond van het H. Hart

Zij werd geboren te Wommelgem op 16 augustus 1882 en overleed te Vremde op 23 mei 1959.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Heer, wij danken U voor zo'n goede moeder. Wat heeft zij gewerkt en gebeden voor haar tien kinderen! De laatste jaren is de paternoster haast niet meer uit haar handen geweest en elke dag ontving zij zo vroom ons Heer. Het rozenhoedje 's avonds in familiekring mochten we niet overslaan. Zij heeft zichzelf helemaal gegeven voor het geluk van anderen. Nooit een klacht... Het leven met zorgen en ziekte aanvaarde zij zo schoon uit de handen van Onze Lieve Heer.

Moeder, Uw heilig geduld en kristelijke overgave hebben ons getoond hoe onbegrijpelijk schoon ons Heer de ziel boetseert van een mens die Zijn H. Wil aanbidt. Moeder, wij zullen U nooit vergeten.

Mijn dierbare kinderen, ik blijf in de hemel Uw zorgende moeder. Bij U ben ik altijd zo gelukkig geweest; blijf alles doen voor mekaar. En gij, mijn dochters, die met zoveel zelfopoffering mij buitengewoon hebt verzorgd, ik bid dat Onze Lieve Heer Uw liefdevolle handen zou zegenen.

Mijn lieve kleinkinderen, ik bield zoveel van U. Gij gaat allemaal voelen hoe ik U zal blijven helpen van uit de hemel.

Mijn kinderen die U aan de Heer hebt gewijd, ik zal een steun zijn voor U : mijn dochter bij de verpleging van Uw zieken en mijn zoon in Uw priester-werk.

Zeereerwaarde Heer pastoor van de parochie, ik dank U omdat gij zo getrouwd Onze Lieve Heer hebt gebracht.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

*De familie dankt voor Uw gebeden en
oprechte deelneming.*

Druk- en begrafenis Fr. Janssens, Vremde.