

Zij kan roemen op een aantal jaren, zoals er maar weinig ten deel valt. Zij heeft gewerkt zolang het voor haar dag was.

« Ge moet niet wenen: De Heer had me U gegeven, de Heer ontnemt mij U, dat Zijn H. Wil geschiede ».



TOT DANKBAAR EN ZALIG AANDENKEN

aan de

Eerwaarde Moeder LIBERTA

Stichteres van 't klooster te Vremde.

Geboren te Antwerpen op 10 Februari 1864.

In 't klooster getreden te Berchem 30 Oct. 1884.

Gekleed op 8 December 1884.

Eeuwig geprofest op 20 September 1886.

Sterft, als jubilaris te Vremde 24 Febr. 1955.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Volmaakte kloosterzuster, brandend van vurig en rein geloof, sterke Vrouw uit het Evangelie, begunstigd met een edel en vroom gemoed, Uitgelezen ziel begaafd met wijsheid en verstand en verrijkt met een moedig hart. Zoals er weinig zijn heeft ze gans haar leven, en gedurende meer dan 50 jaar te Vremde de heldhaftige deugden beoefend van verloochening en zelfopoffering.

O Goddelijk Hart van Jezus, ik beveel U al mijne leerlingen aan. Ik plaats ze in uw H. Hart en ik smeek U, over hen uw genade en zegeningen uit te storten, opdat ze vrucht zouden trekken uit de onderrichtingen. Overlaad ook mij met uw genade om ieverig en moedig mijn taak te kwijten, opdat wij eens samen van het beloofde loon genieten.

Moeders van Vremde zo heeft deze moedige zuster dagelijks voor U gebeden, toen gij bij haar naar school gingt!

Ik dank al mijn zusters voor hun goedheid en hun vriendschap. Ik dank ook al degene die met mij hebben geleefd en gestreeft voor het goede.

En gij, beminde bloedverwanten, goede en trouwe leerlingen, moeders en kinderen van het kristelijke Vremde, aan allen zeg ik vaarwel! Troost U want weldra zullen wij elkander wederzien in den schonen Hemel. Ook Gij, aanverwanten en bevriende Priesters, gedenk mij aan het altaar des Heren.

Jezus, Maria, Jozef.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De Zusters Annonciaden van Berchem en Vremde danken U voor de blijkcn van genegenheid en deelneming.