



Dit weze een vroom aandenken aan het
schone leven van

Mevrouw Elisabeth LIEKENS

weduwe van

de Heer Eduard VROOM

geboren te Lier, op 11 juni 1893 en godvruchtig overleden te Boechout, op 19 februari 1973 voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Moeder is heengegaan, en een Moeder sterft altijd te vroeg!

Ze leefde voor haar kinderen, tot op het laatste ogenblik... hun zorgen, waren haar zorgen.

Delikaat bleef ze op afstand — eenieder moet zijn eigen weg gaan in het leven — toch was ze steeds blij als ze bij haar kinderen en haar kleinkinderen mocht zijn en vooral om daar raad en hulp te bieden.

Ze leefde vooral met haar echtgenoot, steeds kwam ze daarop terug, nooit kon ze hem vergeeten — wat God heeft gebonden, mag noch kan een mens scheiden — nu zijn ze allebei samen en voor eeuwig!

Ze was een vrouw van sterk geloof en diep gebedsleven, maar ook vol vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid, want het leven kan soms hard en onverbiddelijk zijn, en toch is het zo, dat we nooit dichter bij God zijn, dan in de schaduw van het kruis!

Zij die heengaan, gesterkt door hun Godsvertrouwen gaan heen in rust en vrede, wij die achterblijven voelen de bittere smart en de pijnlijke leemte maar toch blijft de hoop op een gelukkig weerzien. Bewaren we, zoals Gezelle het dichtte, de beeltenis van ons Moeder diep in ons hart.

«O moge ik, U onweerdig,
die beeltenis nooit bederven
maar eerzaam laat ze leven in mij...
eerzaam in me sterven».

Heer en Mevrouw Fr. VAN DER AA-VROOM en hun kinderen Hugo en Rita,
Heer en Mevrouw T. VROOM-VOSTERS en hun kinderen Rita, Luc, Paul, Tinneke en Jan,
Heer en Mevrouw W. VAN CAMP-VROOM en hun kinderen Ilse, Johan en Karl,
De families LIEKENS en VROOM

danken U oprecht voor uw
troostende blijk van deelne-
ming in hun rouw.

Begrav. F. Cellis, Boechout
Drukk. J. Verheyen pvba, Kroonstr. 126 Boechout