



Blijf in uw vroom gebed gedenken de ziel van zaliger

MEVROUW

## Philomena MACAUTER

echtgenote van

Mijnheer Franciscus JANSSENS

*Lid van de Bond van het H. Hart*

*en van verschillende Broederschappen.*

geboren te Borsbeek op 22 Februari 1890 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Vremde,  
op 26 November 1950.

Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

't Is veel jaren geleden dat haar moeder stierf. En nu, na zóveel jaren zeggen de menen: «Hebt ge die Moeder van Meen gekend? Da was zó goe mens!» Zo spreken nu de buren en vrienden ook van Meen zelf «Zij was zo goe mens!» Hoe ver toch en hoe diep werkt de invloed van 'n goede moeder op de kinderen!

De Moeders gaan, maar sterven niet.

Zij leven naar zij geven:

Zolang men Moeders kindren ziet

Zolang zal Moeder leven (L. R.)

Zij is veel tegengekomen in haar leven. Het leed bleef haar niet bespaard: zo menigmaal is zij, lijk Maria, een «Moeder van Smarten» geweest. Bij Jezus haalde zij de kracht om recht te blijven.

Wat 'n heerlijk voorbeeld van diepe godsdienstigheid en innige vroomheid laat deze moeder haar kinderen na: zij had in haar leven de schone gewoonte gelegd van de dagelijkse H. Mis en de dagelijkse H. Communie! En hoe was voor haar de Zondag 's Heren heilige dag! Zij kwam zo gaarne 's Zondags namiddags

naar het Lof... 't Zal wel een heel rare zeldzaamheid geweest zijn, als zij daar niet was. Zij wist zo goed Wie haar daar telkens opwachtte. Moeder had altijd zo veel te vragen aan Ons Heer!

O kindren al wat Moeder was

zij heeft het U gegeven:

laat elk iets van wat Moeder was  
hernieuwd in U herleven

Weest houw en trouw aan Moeders huis  
aan Moeders vrome bede  
bewaart het dierbaar Christikruis  
en Moeders schone zede! (L. R)

Bemide echtgenoot, geliefde kinderen, blijft me trouw gedenken in uw gebed. Laat de dagelijkse H. Mis in U voortleven! Laat Ons Heer in het Tabernakel niet vergeefs op U wachten. Besluit elke dag met het Rozenhoedje samen. Beloof me dat. 't Is waarborg van zegen!

Dient God getrouw en leeft zó dat gij nooit de dood behoeft te vrezen en wij mekaar eens weerzien hierboven!

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer!

*De familie JANSSENS-MACAUTER*

*dankt U zeer hartelijk voor uw  
helpend bidden en uw troostend  
meevoelen in deze rouw.*