



Dankbare herinnering aan

Denis MANS

Hij werd geboren te Boechout
op 31 mei 1927 en overleed
aldaar in het Rusthuis
Avondvrede op 31 oktober 1998.

Je hield van het leven
je sprak over de dood
Als wij dan angstig keken
zei je : "geboren worden, leven,
sterven, zo is het hier op aarde".
Wij zijn nu éénmaal mensen.
Laat ons goed zijn voor elkaar.
En in liefde afscheid wensen.

De familie dankt U voor uw gebed en uw medeleven.

Tevens danken zij de direktie, de aalmoezener en al het personeel van Rusthuis Avondvrede voor hun goede zorgen.