

Dankbare herinnering aan

Jules MANS

*Gewezen Vrijwilliger Brandweer Boechout
Weerstander van de Oorlog 1940-1945*

Echtgenoot van
Jeanne VERDONCK

Hij werd geboren te Boechout op
9 augustus 1920 en overleed
onverwacht te Mortsel in het A.Z.
St.-Jozef op 23 november 2000.

Zijn echtgenote, kinderen en familie
danken U voor uw gebed en medeleven.

De handen die nooit rust kenden
zijn voor altijd gevouwen.
Dit heengaan vervult ons
met zeer grote droefheid.
Onze dierbare ging heen uit ons
midden, uit de kring van mensen
met wie hij geleefd en gewerkt heeft;
die hij bemind heeft
en door wie hij bemind werd.
Dit afscheid is een verbreken van
innige menselijke banden.
Het is zwaar, Heer, maar vol geloof
nemen wij Uw woord aan:

"Ik ben de verrijzenis
en het Leven,
wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven".