



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Mevrouw

Tille MARIEN

Weduwe van de Heer
Alfons VAN DIJCK

Zij werd geboren te Boechout op
11 september 1897 en overleed te
Mortsel in het Algemeen Ziekenhuis
St. Jozef op 3 juni 1988, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen en kleinkinderen,

danken U

voor uw troostende bliken
van deelneming.

Met een dankbaar hart nemen wij
afscheid van moeder.

Dankbaar omdat wij haar zo lang in ons
midden mochten hebben. Zij was voor
ons een warme thuis. Want voor haar
kinderen en kleinkinderen stond de
deur altijd open.

Goede of kwade dagen ... zij stond naast
ons, heel haar hart leefde met ons mee.
Maar bij haar was het ook «zoete inval»
voor vrienden en burens. Zij had graag
volk «over de vloer». Voor iedereen had
ze een goed woord.

Ja, wij zullen haar erg missen.

En toch willen we doorheen de pijn van
dit afscheid «dank U» zeggen.

Dank, God, om onze lieve moeder.
Maak haar heel gelukkig in de hemel, zij
heeft het zeker verdiend, want zij was
een moeder met een heel groot hart.