



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Mevrouw

Louisa MATTHYSSENS

Weduwe van de Heer
Albert VAN DYCK.

Zij werd geboren te Borgerhout op
2 februari 1909 en overleed te
Boechout in Huize Stracke op
5 november 1986, begeleid
door de gebeden van de H. Kerk.

Roger en Rita Van Dyck - Franck,
Ira en Anke,

danken U
voor uw troostende blijken
van deelneming.

Moederke,
nu zijt ge toch nog zo plots, onverwacht
heengegaan.
't Zal ons pijn doen U te moeten missen
... zo plots !
Gij waart zo verduelig en zo goed ... zo
goed!
Onze Lieve Heer heeft het Zich behaagt
U terug bij Hem te willen!
Zijn Voorzienigheid heeft er zo over
beschikt!

Liefste Roger, Rita, Ira en Anke,
treur niet over mij!
Gods Wil is geschiedt.
Dank U, allemaal, voor al het goede en
vergeet mij vooral niet in uw gebeden!

Begraaf. Goossens & Celis n.v. Mortsel
Boechout - Wommelgem - Tel 449.68.61