



GEDENK IN UWE VROME GEBEDEN DE
ZIEL VAN MIJNHEER

ALPHONS MERTENS

echtgenoot van

Mevrouw Philomena CEULEMANS

Geboren te Boechout op 25-september 1882 en
overleden te Mortsel, op 16 oktober 1959.

*Gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.*

Hij was rechtvaardig en goed, voor allen die samen met hem leefden een voorbeeld van milde goedheid en trouwe plichtsvulling. In onze dankbare herinnering zal hij voortleven als het voorbeeld waarnaar wij ons leven willen uitbouwen.

Wij danken U, Heer, omdat Gij in uw goedheid hem als echtgenoot en vader zo lang in ons midden liet. Maak dat wij zijn lichtend voorbeeld ongeschonden in ons hart bewaren mogen.

Dierbare vrouw, in schone dank om al die jaren samen gedragen lief en leed, dragen wij nu deze beproeving, Ons wacht een heerlijk weerzien in het hiernamaals.

Vader, uw kinderen danken u om wat gij waart... goed en mild, sterk en rechtvaardig. Blijf onze hulp vanuit de hemel.

Dat hij ruste in Gods liefde en vrede.

De familiën danken.
