



Dankbare herinnering aan het leven in ons midden van

De Heer

## **CONSTANT MERTENS**

Lid van de Kristelijke Ouderlingenbond  
Vremde

weduwnaar van **Mevrouw Louisa JANS.**

Hij werd geboren te Vremde, op 30 januari 1903 en overleed te Lier, in het Sint-Elisabeth-ziekenhuis, op 22 december 1983, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

---

Dhr. en Mevr. Louis MERTENS - HELSEN,

Dhr. en Mevr. René MERTENS - VAN EESTER,

Dhr. en Mevr. André MERTENS - RODYNS,

Dhr. en Mevr. Leo MERTENS - BELLENS

danken U voor uw troostende blijken van deelneming.

---

Begravenissen Celis / Goossens - Boechout  
Tel. 449.68.61 Tel. 455.23.13

Midden de jaarlijkse Kerstvreugde is Stan Mertens van ons heengegaan.

Geboorte en dood, leven en sterven, vreugde en verdriet: het is allemaal zo nauw met elkaar verbonden.

We voelen de pijn om dit afscheid maar méér nog zijn we de Heer dankbaar om dit mooie en rijkge vulde leven. De ster van Betlehem heeft hij steeds gevolgd en deze voerde hem tot bij de Heer... tot bij de mensen. Hij leefde voor zijn kinderen en kleinkinderen... hij was een gelukkig man omdat hij zich omringd voelde door hun liefdevolle zorgen.

Opvoeders en jongens van Don Bosco waren bij hem welkom, zo bleef hij jong van hart. Zijn huis was een thuis voor velen.

Hij was een trouw lid van de bond van gepensioneerden.

Wij zullen zijn vriendelijk woord, zijn levensoptimisme niet vergeten. Zo leefde hij voor God, de Heer. Hij was een diepgelovig man. Zijn dagelijks gebed, de viering van de eucharistie 's zondags en voorheen ook in de week, zijn verering tot de heilige Jan Don Bosco: het was allemaal zo vanzelfsprekend.

Moge zulk leven ons tot navolging strekken.