

Wanneer ge verdrietig zijt
Blikt dan opnieuw in uw hart
en gij zult zien dat ge weent
om wat u vreugde schonk

Kahlil Gibron



In dankbare herinnering leeft voort

EDUARD MERTENS

Lid van de Landelijke Gilde
en van de Kristelijke Bond
van Gepensioneerden

echtgenoot van
Hilda Oorts

Geboren te Vremde op 10 juli 1927 en aldaar
vredig van ons heengegaan
op 20 februari 1989
gesterkt door het H. Sakrament
van de Zieken

Voor elk woord,
voor elke bemoediging,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.

Je hoort dat vader niet lang meer te leven heeft en dan ben je zo blij als hij zegt: "volgende zomer moeten we dit en dat nog doen".

En dan opeens is hij er niet meer. De plannen die hij had zal hij niet meer kunnen verwezelijken.

En hij vroeg niet veel; eens gaan fietsen, gaan kaarten, gewoon wat onder de mensen zijn. Kortom, genieten van wat een rustige oude dag had kunnen worden. Het was niet voor hem weggelegd.

Vader hield erg veel van het leven. Hij was nog zo graag een beetje gebleven. En toch heeft hij op een fantastische manier kunnen verwerken wat onafwendbaar was.

Hij heeft tegen zijn ziekte gevochten tot zijn laatste kracht verbruikt was en hij heeft de moed gehad om waardig te sterven.

Begr. H. Van den Bogaert Ranst - 485 55 60