



Aandenken aan

de Heer

FRANS MERTENS

weduwnaar van

Mevrouw **Josephina GEERAERTS**

geboren te Boechout op 26 februari 1922
en kortstondig overleden in zijn woonst
te Mortsel op 20 februari 1992.

Met dank aan U allen.
Wij vinden troost in uw
gewaardeerd medeleven.

De Families : MERTENS,
GEERAERTS en LANGMANS.

*Weent niet, beste vrienden
weent niet om hem
voor wie dit plotse sterven
een einde was.*

*Zijn heengaan doet ons pijn,
maar door onze droefheid heen
blijven wij vasthouden aan ons geloof
dat onze God geen God van doden is
maar een God van levenden.*

*Daarom, beste vrienden
weent om de leegte
onder ons,*

*om de pijn van 't missen.
Maar laat ons dit afscheid
samen dragen
en Frans de rust,
de vrede en 't geluk
bij de Heer laten.*

HIJ RUSTE IN VREDE !