



Dankbare herinnering aan

Jeanne MERTENS

Lid van K.A.V. St.-Jozef Mortsel

Weduwe van

Albert VANBAEL

*Zij werd geboren te Boechout op
28 februari 1914 en overleed aldaar
in het R.V.T. St.-Mathildis op
23 september 2000, begeleid en gesterkt
door het H. Sacrament van de Zieken.*

*De familie dankt u oprecht voor
uw gebed en uw meeleven.*

*Zij danken heel speciaal de directie en al
het personeel van het R.V.T. St.-Mathildis
voor hun liefdevolle zorgen, ook een
woordje van dank aan alle mensen die
haar trouw bezochten.*

Liefste moeke,

*Iedereen, zelfs je lieve buren noemden je
"moeke".*

*Zoveel liefs en goeds ligt er in dat éne
woordje.*

*Jij was iemand waar iedereen van hield
en had een groot hart voor groot en
klein.*

*In je kamertje voelde je u zo geborgen.
Luisteren kon je en genieten van zeer
eenvoudige dingen.*

*Nu je ons verlaten hebt staat je stoel bij
het raam leeg en kan je niet meer kijken
naar de voorbijrijdende wagens van alle
bezoekers.*

*Onze overtuiging is dat je nu anders kan
genieten in de nabijheid van hen die jou
zijn voorgedaan.*

Het ga je goed aan de overkant.

We zullen je heel erg missen.