

Dankbare herinnering aan

Livina
MERTENS

Weduwe van
Karel ASSELBERGHS

Zij werd geboren te Boechout op
17 augustus 1899 en overleed thuis
te Vremde op 30 juli 1999,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Begr. Goossens & Celis n.v. Tel : 03/449.68.61.
Mortsel - Boechout - Hove - Wommelgem.

2

6
1999

n Beetje

sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans.

Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,
danken u oprecht voor uw medeleven.