



Dankbare herinnering aan

Maria MERTENS

echtgenote van

Emiel VAN DE WEERD

Geboren te Boechout op 24 februari 1930
en rustig ingeslapen in het H.-Hartziekenhuis
te Lier op 18 april 2010,
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming.

Moeders gaan, maar sterven niet,
zij leven naar zij geven:
zolang men moeders kind'ren ziet,
zolang zal moeder leven.

O kinderen, al wat moeder was
zij heeft het U gegeven:
laat elk iets van wat moeder was
hernieuwd in zich herleven.