



GEGROET O KRUIS, ONZE ENIGE HOOP !

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van Zijn trouwe dienaar,
onze teergeliefde broeder, oom en verdere bloedverwant

De Heer Petrus Franciscus MERTENS

Lid van de Bond van het H. Hart en van verschillende Broederschappen

*geboren te Vremde op 16 februari 1886, en aldaar godvruchtig overleden op 30 augustus 1961,
voorzien van de laatste HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.*

Dit melden Ued. met innige droefheid, doch met kristelijke onderwerping :

De kinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Louis VERBEECK-MERTENS ;
Mejuffer Josephina MERTENS ;
De kinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Louis MERTENS-VERDONCK ;
Eerwaarde Zuster Veronica der Zusters Norbertinnen, in de wereld Angelina MERTENS ;
De familiën MERTENS en DE CUYPER

Ued. wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige lijkdienst met Communie-
gelegenheid bij te wonen op ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1961 te 10 u.
in de parochiekerk van de H. Joannes te Vremde.

— In de lijkdienst : Omhaling voor H. Missen voor de overledene.

Vereniging in het sterfhuis : Molenstraat 21, te 9.30 uur.

Barmhartige Heer Jezus schenk uw dienaar de eeuwige rust.

Vremde, 30 augustus 1961.

Druk. en begrafenis Fr. Janssens, Vremde