



Dit weze een liefdevol aandenken aan

Jongeheer

## RENE MERTENS

geboren te Mortsel, op 4 maart 1959 en na een smartelijk verkeersongeval overleden te Vremde, op 16 september 1977

*GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN  
VAN DE H. KERK.*

Wij allen, die treuren om zijn plotse heengaan, hebben René gekend als een goede jongen, opgeruimd en hartelijk in de omgang met iedereen. Steeds was hij bereid thuis en elders het beste van zichzelf te geven voor het goed en het geluk van anderen.

Hij groeide op, omgeven door de liefdevolle zorgen van zijn ouders en in de aangename sfeer van een goed gezin. Met ijver werkte hij aan zijn vorming voor de toekomst, die nu plots door een droevig ongeval afgebroken werd.

Beste vader en moeder, groot is uw verdriet om dit plotse afscheid en groot de leemte die ik achterlaat in uw leven. Wij waren samen zo gelukkig. Ik dank U om de liefde waarmee u me steeds hebt omringd en om de inspanningen die u zich getroostte om een goede toekomst voor mij. Denk er echter aan : gelovig sterven

is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven. Want leven en liefde zijn nu eenmaal sterker dan de dood. In de verrijzenis van Christus is deze waarheid zichtbaar geworden en vanuit ons christelijk geloof kunnen wij hoop- en vertrouwvol zeggen dat ook voor mij de dood niet het einde is, wel de overgang naar een nieuwe wijze van bestaan. "Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven". Mogen deze gedachten u troost en sterkte geven.

Beste zusters, schoonbroers en familieleden, ook u dank ik om uw goedheid en genegenheid. Help vader en moeder het zware leed verzachten door een nooit aflatende liefde voor elkaar.

Goede vrienden, mijn afsterven heeft ook u pijnlijk verrast. Laten wij elkaar ook nu niet vergeten en denk aan mij in een eenvoudig gebed tot de Heer.

Maria, troosteres in uren van nood en pijn, bid voor ons.

Dhr. en Mevr. Louis MERTENS-HELSEN,  
Dhr. en Mevr. René SCHROONS-MERTENS,  
Dhr. en Mevr. Ronny ROQUET-MERTENS,  
Dhr. Wed. Constant MERTENS-JANS,  
De Families MERTENS en HELSEN

danken U voor uw troostende bliken van deelneming.