



Herinnering aan

## **Rik MERTENS**

Echtgenoot van  
Fien ANTHONIS

Hij werd geboren te Boechout op 22 juli 1899  
en aldaar thuis overleden op 29 september 1993,  
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

---

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
danken U voor uw troostende  
blijken van medevoelen.  
Heel speciaal onze oprechte dank aan het  
Wit-Geel kruis voor hun vriendschap en de  
liefdevolle zorgen.

*" Zalig de zachtmoedigen, want zij  
zullen het land bezitten "*

Rik was niet de man om het hoge woord te  
voeren. Hij bekeek alles met zijn gezond  
boerenverstand en deed met veel liefde zijn  
werk op het veld en in de stal.

Hij hield van zijn Fien - 63 jaren lief en leed  
delen, dat kan tellen.

Hij was een vader die vertrouwen kon geven  
en had een groot hart en heel veel aandacht  
voor zijn klein- en achterkleinkinderen.

Hij bezat veel humor en nam het leven langs  
de zonnige kant, met grote oren naar wat de  
mensen meemaakten en dachten. Hij was een  
goede en hulpgrage vriend van velen.

Rik was daarbij een diepgelovig man, trouw  
aan zijn godsdienstige plichten en dankbaar  
voor de maandelijkse ziekencommunie.

We mogen er op vertrouwen dat hij na zijn  
lang en gelukkig leven hier nu bij de Heer  
is thuis gekomen en daar met zijn guitige  
ogen op ons zal blijven toezien of wij de  
juiste weg naar de hemel wel mogen vinden.