



Tegen het vallen van de avond sprak Jezus :
«Laten wij oversteken naar de andere oever.»

(Mk. 4.35)

Marcel en Jeanne CELIS-VAN LANDEGHEM,
August en Maria SCHYVENS-CELIS en kinderen, Ria en verloofde, Pol, Greet, Marleen
en verloofde, Hilde en Heidi,
Jozef CELIS,
Louis CELIS en dochter Blanche,
Jan en Celeste HUYSMANS-CELIS en kinderen Stefaan, Myriam en Gerda,
Jos en Elvira JEURISSEN-CELIS en kinderen Patrik, Lode, Ingrid, Annik en Wim,
haar kinderen en kleinkinderen.
Mevrouw weduwe Alfons MERTENS-CEULEMANS, kinderen en kleinkinderen,
De kinderen en kleinkinderen van de Heer en Mevrouw Josephus MERTENS-STRUYF,
Mevrouw weduwe Louis ANTHONIS-MERTENS, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Henri MERTENS-ANTHONIS, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw weduwe Constant MERTENS-BERGHES,
De kinderen en kleinkinderen van de Heer en Mevrouw Henri GEERAERS-CELIS,
Mevrouw weduwe Jozef CELIS-VERBEECK, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw weduwe Louis CELIS-SAERENS, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw weduwe Jozef MAES-CELIS, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Emiel DE PAEPE-TRUYTS, kinderen en kleinkinderen,
haar broer, zuster, schoonbroer, schoonzusters, neven en nichten.
De families MERTENS, CELIS, COOLS, VAN LEECKWIJCK,

delen U bedroefd doch gelaten het overlijden mede van

Mevrouw Henri CELIS

geboren Stephania MERTENS

geboren te Boechout op 12 september 1892.

Het Sakrament van de zieken was haar een laatste steun. Zachtjes nam de Heer haar weer
tot Zich, vrijdagmorgen 22 maart 1974.

Wij nodigen U uit samen met ons deel te nemen aan de
Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Bavo te Boechout
op DINSDAG 26 MAART 1974 te 10.45 u.
Samenkomst te 10.15 u., Rustoord H. Familie, Alexander Franck-
straat 75, Boechout.

Teraardebestelling in de familiegrond op het kerkhof te Boechout.

Rouwbeklag : M. Celis-Van Landeghem, Boshoekesteenweg 6, 2530 Boechout Geen bloemen, geen kransen