



met vertrouwen en geloven
kom je elke zorg te boven
angst en twijfels zijn een last
hoop is leven, dat staat vast
t.h.

Dankbare herinnering aan

ANGELINE MICHIELS

Lid van K.V.L.V. en Ziekenzorg

echtgenote van

Jos Van Dyck

geboren te Vremde op 28 mei 1913 en
overleden te Deurne op 24 februari 1992
in het O.L.Vrouw Middelaarsziekenhuis
gezalfd door het H. Sacrament der zieken

Jos Van Dyck
kinderen en kleinkinderen
danken U voor Uw kristelijk meevoelen.
Ze zijn bijzonder dankbaar voor de hulp van het
Wit-Gele Kruis, Ziekenzorg, het verplegend per-
soneel en dokters van het O.L.Vrouw Midde-
laarsziekenhuis.

Moeder,
Moemoe,

Voor ons blijf je verder leven.
In moeilijke dagen hebben we je beeld voor
ogen. We zullen eraan denken hoe moedig jij
samen met onze va bij het sterven van 'ons
eerste Mariake' het grootste verdriet hebt ge-
dragen dat een moeder treffen kan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden tijdens
de negen jaren van ziekte na een leven van
opoffering voor ons allen.
Je was altijd zeer gelukkig al je kinderen en
kleinkinderen bij elkaar te zien in de grote woon-
kamer van ons ouderlijk huis.
We hebben je dankbaar willen omringen met
liefdevolle handen, dagen en nachten lang in het
ziekenhuis.
Onze va was je onmisbare steun. Hoe kostbaar
is die trouwe liefde die we dit jaar met een
gouden jubileum hoopten te vieren.
Vooral je woorden in die laatste uren dragen we
mee in ons hart:

Onze va vroeg je: "Moe, je gaat toch voor ons
allemaal zorgen van uit de hemel?"

en ze antwoordde toen:

"k zal mijn best doen ...

'k zal doen wat ik kan."

Ja, moeder, dat heb je heel je leven voor ons
gedaan!

We weten dat we op jou mogen blijven rekenen.