



Blijf in uw vroom gebed gedenken de ziel van zaliger

MIJNHEER

## August Adriaan MICHIELS

echtgenoot van

Mevrouw Maria WOUTERS

*Lid van den Bond van het H. Hart*

*en van verschillende Broederschappen.*

*Ridder in de Leopoldsorde, Erezaakvoerder der*

*Boerengilde en drager van het Landbouw-ereteken,*  
geboren te Boeichout op 21 April 1877 en godvruchtig  
in den Heer ontslapen te Vremde op 23 Mei 1948.

**Voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden  
en de Pauselijken Zegen „In Articulo Mortis”**

Hij was een trouwe zoon der H. Roomse Kerk. Hij had, als rasecht Vlaming, de schone devotie tot onze H. Vader de Paus van Rome. Sprak men van Rome, dan schoot er 'n genster in zijn oog. Hij had Rome en de Paus met eigen ogen gezien. In zijn huiskamer prijkte 'n groot portret van Pius XII. Zijn paternoster, was gewijd door den H. Vader. Dit kostbaar erfstuk, gaat over in de handen van zijn oudste zoon. «Vaders paternoster, gewijd door de Paus!»...

...De Paternoster. Elke dag aan deze vrome haard werd besloten met de rozenkrans 's avonds. De Vlaming draagt Maria in zijn hart. De paternoster tussen vaders witte vingers thans... die staat hem. Tussen die vingers gleden de paternosterkralen elken avond. H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons...

Hij diende zijn volk in zware tijden en o, in pijnlijke omstandigheden — hij «diende» in alle eenvoud,

hij wist dat leiden was: niet «baas spelen» maar «knecht zijn» ten dienste staan van allen op elk ogenblik.

En wat hij voor de zijnen was in stille huiskring... daar zijn geen woorden voor, dat bewaren vrouw en kinderen stillekens in hun hart en danken Onze Lieve Heer. Hij verreed angstvallig alles wat zijn geliefden pijn zou hebben gedaan. Hij vond zijn vreugde in veld en hof. Hij zag zo gere 't nieuwe groen weer van de Lente, hij kind van Gods vrije natuur.

Mijn beminde echtgenote en kinderen, ik dank U voor al uw zorgen en waken der laatste weken. Gij hebt door uw liefvalligheid mijn lijdensbed zacht gespreid. Kinderen, eert moeder, bemint haar, vertroetelt haar, weest gij de zoon nu van haar leven. Bidt veel voor vader. Blijft trouwe kinderen der H. Roomse Kerk: Blijft ook, naar oude Vlaamse zede, uw paternoster trouw.

Mijn lieve kleinkinderen, kom, gij krijgt nog allemaal 'n kruiske«In de Naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes. Amen.

Jesus, Maria, Jozef! (aanroeping met aflat)

### *De Familie Michiels en Wouters*

*dankt zeer hartelijk voor  
gebed en deelneming.*