

De dood is voor de rechtvaardigen een doortocht van dit tranendal naar de eeuwige blijdschap.

†

Bid voor de ziel van zaliger Mijnheer

Constant MICHIELS

Echtgenoot van Mevr. Elonia Vingerhoets

geboren te Boechout, 5 febr. 1876, godvruchtig overleden te Wommelgem, 24 februari 1962.

*Bediend van de H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis »*

De ouderdom, bereikt op de weg der gerechtigheid, is een kroon van waardigheid.

Deze duurzame overledene was eenvoudig in handelwijze, rechtschapen van harte, vredelievend en dienstvaardig voor iedereen, vroom en moedig in werk en omgang.

Toen, met de oude dag, ook het lijden en de beproeving kwam, bleef hij geduldig en vol onderwerping aan de Wil van God.

Dierbare echtgenote, reeds één-en-vijftig jaar deelden we samen lief en leed. Hard valt de scheiding, maar heerlijk schoon zal het wederzien zijn in het Hemels Vaderland.

Mijn beste familieleden en vrienden, ik zeg U

geen vaarwel. In de hemel zien we elkaar weer terug. Heb dank voor uw liefde en goedheid aan mij gegeven. Blijf mij steeds indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De Familien
MICHIELS en VINGERHOETS

danken U voor de gebeden
en deelneming in hun rouw.