

Dankbaar voor zijn leven vol liefde en inzet voor ons, ging van ons heen

JOS MICHIELS

Lid van de Bond van Gepensioneerden
van Ziekenzorg
en van de Duivenbond

weduwnaar van

MARIA VAN IMMERSEEL

hij werd geboren te Boechout op 30 juni 1912 en is zacht in de Heer ontslapen te Lier
in het Sint-Elisabethziekenhuis op 7 augustus 1992.

Dit melden U diep bedroefd:

Julien en Agnes MICHIELS-VAN DEN BROECK
Ludo en Maria MICHIELS-OUDERMANS
Leo en Greta MICHIELS-VERMEULEN
Herman en Julienne MICHIELS-BELMANS
Alfons en Maria HOREMANS-MICHIELS

zijn kinderen

Bart MICHIELS
Els MICHIELS
Wim MICHIELS
Koen MICHIELS

zijn kleinkinderen

Zijn broer, zuster, schoonbroers en schoonzusters

De neven en nichten

De families MICHIELS, VAN IMMERSEEL, GORREMANS en HEYLEN

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op DINSDAG 11 AUGUSTUS
1992 om 10 uur in de kerk van Sint Jan te Vremde.

Samenkomst aan de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats aldaar.

Gebedswake op maandag 10 augustus om 19 uur in de kerk.

Weverstraat 29, 2531 Vremde

Rouwadres:
Berthoutstraat 44, 2531 Vremde