

«Ik ben verrezen»



Dit weze een vroom aandenken aan

DE HEER

JOZEF MINNE

Echtgenoot van Mevrouw Emma DE LAET
geboren te Boechout, op 3 april 1895, en god-
vruchtig overleden te Mortsel, op 22 april
1974.

GESTERKT DOOR DE TROOSTMIDDELEN
VAN DE H. KERK.

Afscheid nemen van een vader, die ons dierbaar is, doet pijn, ook al hadden wij het verwacht. Heel zijn leven van eenvoud, liefde en goedheid, komt ons weer helder voor de geest. Dankbaarheid om zoveel en zolang samengedeeld geluk, samen gedragen leed. Ondanks onze droefheid, om dit gemis dat niet te noemen is, leeft in ons de vreugde van het geloof, dat liefde alles overwint, ook de dood. Dat heeft de Heer ons verzekerd : «Al wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven».

Daarom Heer, onze dank, nu Gij vandaag vader, als uw goede en trouwe dienaar, be-
kroont met de eeuwige vreugde. Gij hebt ook
zijn naam geschreven in de palm van uw
hand.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, mijn dank voor uw zorgen en toewijding, voor elk moment waarop gij mij hebt blij gemaakt. Van bij de Heer blijf ik over u allen waken.



De Families MINNE, DE LAET, DE KOCK
en KERKHOFS.

danken U voor de troostende bliken van
deelneming.

Begrafenissen CELIS Boechout - tel. 55.23.13