



Herinnering aan

de heer

Erik Moens

echtgenoot van mevrouw

Lea De Jonghe

geboren te Boechout op 24 december 1926
en rustig ingeslapen in het A.Z. Sint-Jozef
te Mortsels op 2 november 2005.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Vake, Grootvader,

We nemen met droefheid afscheid van je.
Toch blijf je in ons hart en onze gedachten
verder leven. We herinneren ons vele goede
dingen die we met je beleefden.

Onze kindertijd in Duitsland was de beste die
we konden dromen. Ondanks je moeilijke
ziektmomenten stond je altijd klaar.
Je verhielp onze grote en kleine verdrietjes.
Ook was je de eerste om onze deugnieterij goed
te praten. Soms deed je zelfs mee.
Voor jou konden we niets verkeerd doen.

Later deed je dit alles ook voor je kleinkinderen.
Je was hun afgod en zal dat altijd blijven.

De laatste jaren waren moeilijk.
De noodgedwongen verhuis heb je nooit goed
verwerkt. Je miste Boechout, je tuin en je
groenten, die je trots uitdeelde.

Uiteindelijk was het voor jou genoeg geweest.
Je gaf de moed op en ging geleidelijk bergaf.
We deden ons best om je nog op te beuren,
maar begrepen tenslotte dat het niet meer kon.

Vake, bedankt voor al je warmte en liefde.
Rust nu maar en waak over ons van waar je bent.