



Dankbare herinnering aan het
leven in ons midden van

Wiske MONJET

Echtgenote van
Frans RUTS

Zij werd geboren te Lier op
20 augustus 1924 en overleed
na een langdurige ziekte thuis
te Boechout op 25 maart 1994,
begeleid door de gebeden
van de H. Kerk.

Haar echtgenoot,
haar kinderen en kleinkinderen,
danken U voor uw troostende
blijken van medeleven.

Dierbare echtgenoot, de Heer heeft mij
uit mijn lijden verlost.

Dank U voor uw lieve zorgen waarmee
ge me hebt omringd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ook
gij hebt mij steeds met veel liefde omringd.
Moge de Heer uw onderlinge verbonden-
denheid blijven zegenen.

Mijn plaats zal voortaan ledig zijn.
Blijf vader omringen met een grote
genegenheid en vergeet mij niet in uw
gebeden.

Aan familie en vrienden tot weerziens.