



Dankbare herinnering aan

## **Louis MOONS**

*Lid van de fietsersclub Esso*

Echtgenoot van  
**Elsa CELIS**

Hij werd geboren te Vremde op  
30 mei 1927 en overleed te Lier  
in het St.-Elisabethziekenhuis  
op 24 maart 1998.

---

Zijn echtgenote,  
Zijn kinderen en kleinkinderen,  
danken u voor uw gebed  
en uw blijken van medeleven.

Ik wilde u geen verdriet aandoen. De Heer heeft mij tot Zich geroepen. Hij oordeelde dat mijn taak op aarde volbracht was. Treur niet om mij want ik ben gelukkig. Het leven deelde mij rozen en doornen toe. Het was niet altijd gemakkelijk Gods ondoorgrondelijke wegen hierin terug te vinden. Voor mij is de dood tegelijk avond van het afscheid en ochtend van het licht, waarin ik voor Gods barmhartigheid mag verschijnen. Ik dank u allen voor het gebed dat mij zal begeleiden.

Dierbare echtgenote, samen hebben we gewerkt voor het geluk van onze kinderen. Samen hebben we voor hen het beste betracht. Nu staat ge alleen en het leven gaat verder. Moge de steun van onze kinderen en kleinkinderen en de kracht van de Heer mijn afwezigheid overbruggen.

Liefste kinderen en kleinkinderen, draag alle genegenheid en goede gezindheid tegenover mij over op moeder, zodat haar alleen-zijn daardoor enigszins gemilderd wordt.

Dank voor alles.